

Post-Scriptum

Wij doen daarover niet schijnheilig:
op 't water zijn wij vrij en veilig
véél méér dan op het vasteland.
Daar zijn vaak overvallen bezig
en 'k was bij zo'n delict aanwezig
dus hoort u het uit eerste hand.

Een gangster met een zwaar verleden
kwam naar ons postkantoor gereden
om eens te meer een slag te slaan.
De klanten stonden aan te schuiven
hij dacht "het zou hier kunnen stuiven"
en ging discreet in 't rijtje staan.

Het ging veel sneller dan wij dachten
want na hooguit een uurtje wachten
was 't reeds zijn beurt, een spoedgeval.
Hij sprak; "k zal het maar 1 keer zeggen,
ik kom hier niet mijn geld beleggen
maar voor een echte overval!".

De postbediende met routine
zeeg roerloos op zijn schrijfmachine
en zei, met zijn bekende haast:
"meneer, da's tegen alle regels
want ik verkoop hier enkel zegels
dus wendt u tot 't loket hiernaast.

Dus onze boef moest weer in 't rijtje
helaas, men zei hem na een tijdje:
"t is sluitingsuur, dat wordt hier niets".
En wjl hij wenend buiten stapte
kwam het parket, maar hij ontsnapte
op een versleten damesfiets.

O vrienden van het Yachtingwezen
't is gruwelijk om dit te lezen:
die gangster fietst nog altijd rond.
Dus mag ik hier met klem verklaren:
zolang u verder door blijft varen
blijft u, Post-Scriptum, kernegezond!

Ray van Rieme