

TANGO MARITIME



In café” Het Gouden Anker,”
dansten wij die tango saam,
‘k moest naar Hamburg met een tanker,
en zij wuifde door het raam.
Wijl de Westenwind maar waaide,
riep ik om een rendez-vous,
doch zij lachte en zij draaide
toen haar “flip-side” naar mij toe.

Refrein: Zij heet Marie, Marie,Marie uit Merelbeke,
haar liefdespel is enig en subliem.
Zij doet haar ding tot 3X toe te reke,
zo genereus, zo mild en maritiem.

Doch zij kwam mij toch verrassen,
ik versierde snel mijn kooi.
‘k Mocht haar kussen, ‘k mocht haar wassen,
gans mijn leven was plots mooi.
Maar haar liefde is geslonken,
zij heeft met de loods gehokt,
ook de bar half leeggedronken
en een zeestorm uitgelokt.!

Refrein: Zij heet Marie, Marie,Marie uit Merelbeke,
haar liefdespel is enig en subliem.
Zij doet haar ding tot 3X toe te reke,
zo genereus, zo mild en maritiem.

Dus ons schip sloeg op de klippen,
’t is met man en muis vergaan.
Snel liet zij die muis ontglippen,
maar die man stond haar wel aan.
Ook ikzelf ging naar de haaien,
maar ik zal mij voor haar straf,
telkens zij die schoft durft aaïen,
keren in mijn zeemansgraf.

Refrein: Zij heet Marie, Marie,Marie uit Merelbeke,
haar liefdespel is enig en subliem.
Zij doet haar ding tot 3X toe te reke,
zo genereus, zo mild en maritiem.