

Uit-VAART

Een schipper zonder zelfvertrouwen,
bracht al zijn geld naar lichte vrouwen,
en door een negatief gevoel,
schonk hij zijn yacht aan een slecht doel.

In *onze* club is dat ondenkbaar:
Bij ons is vriendschap vloei-en-schenkbaar,
want elke dubieuze hint,
verdwijnt hier tussen pot-en-pint.

Vervolgens varen wij te samen
naar oevers waar we zelden kwamen,
en alles wat nog wrang aanvoelt,
wordt via 't kielzog weggespoeld.

In hoofdzaak dienen deze uren
om er nieuw inzicht uit te puren,
want varen is een therapie,
vol oer-kracht, voor om 't even wie.

Wij zijn weetgierig en wij richten
ons liefst op nieuwe vergezichten.
Dit "ongedurig zijn" houdt stand
tot ooit ons schip-des-levens strandt.

Een requiem doet als omschrijving
te heftig denken aan verstijving.
Wij wensen, voor een goed begrip,
een *Uit-Vaart* als ultieme trip.

Een *Uit-Vaart* is een **Vaar**-gebeuren,
Dus niemand hoeft er lang te treuren.
Van sterven zijn wij niet echt bang,
Van dood zijn wèl. Het duurt te lang....

Ray van Rieme